

*En liten berättelse skriven i 6:an, med tanke på namnen som förekommer i berättelsens andra hälft skrevs den nog kort efter att jag hade läst Tolkiens ringtrilogi. Texten är bara avskriven, dvs alla stavfel, sär skrivningar, grammatiska lustigheter och berättelsetekniska tokigheter är intakta.*

Tidsmaskinen

År 2054 började satelliterna kollidera och skymde sikten för solen och polerna började växa. Jag Argualar blev inkallad till polischefen som undrade om jag ville åka till baka i tiden och se till att man var mer försiktig med söndriga satelliter. Jag tackade ja, han sa att det var brottom för om jag intre lyckades göra det inom två år kommer hela jorden liga under minst 1km is och då skulle hela mänskligheten dö ut. Jag fick rästen av dagen att packa, nästa dag skulle jag åka.

Tidsmaskinen såg ut som en stor kub på fyra stål ben. Inuti var det paneler på väggarna. Det fanns en säng, ett kök och en toalett. Tidsmaskinen kunde förflytta sig fritt i tiden, men den drog 1kg uran per resa.

Måndagen den 10 maj år 2054 åkte jag iväg. Men det blev ett fel och tidsmaskinen kom till vikinga tiden istället för år 1980 som jag egentligen skulle till. När jag öppnade dörren och gick ut så såg jag ca 20 män koma springande mot mig. En sköt en pil mot mig som träffade min högra axel. Jag skrek till av smärta och föll ihop på golvet i tidsmaskinen. Då var vikingarna 10 meter från mig. När dom var 5 meter från mig drog jag min laserpistol och sköt den förste vikingen. Dom andra stannade upp och sprang iväg. Jag gick in i tidsmaskinen för att åka iväg igen men någon hade tatt uranet.

Jag lade förband för axeln, sen började jag packa för att leta upp uranet. Jag tog en rygsäck, proviant för 2 veckor, 2 batterier till laser pistolen, en laserkniv, 2 batterier till laser kniven, en regnkappa, en kikare, en språkapparat, ett tält och vatten för en vecka. I mina kläder hade jag nöd proviant för 3 dagar. Kläderna var gjorda av nylon och stövlarna av läder.

Så jag gav mig iväg för att leta upp uranet. Jag hittade spåren och följde dom. När det började skymma slog jag läger i en glänta och slog upp tältet. Jag åt lite närings kuber och drack lite vatten. Sen gick jag in i tältet och lade mig för att sova.

På morgonen vaknade jag av att det prasslade i buskarna. Plötsligt gick det hål i tältet och någon konstig varelse med betar och kort stubbigt hår tittade in. Senare fick jag veta att det var ett vildsvin. Jag öppnade tältet och sprang ut med varelsen efter mig. När vildsvinet var 2 meter från mig så hoppade jag och tog tag i en gren. Vild svinet vände sig och grymtade. Jag drog min pistol men jag hade tappat den så jag drog min laser kniv istället. Sen hoppade jag ner på vildsvinet och satte kniven mellan ögonen på den.

Jag gick tillbaka och pakade i hop tältet. Sen gick jag vidare. Efter några timmar kom jag till en by. Invånarna kom med gåvor till mej, men jag förstod inte deras språk. Så jag tog fram min språk apparat som var programmerad på alla språk i universum. Då frågade jag om dom hade en box som det sken ett blåaktigt ljus från. Ledaren sa till två vikingar och dom gick iväg för att hämta den. Dom kom tillbaka efter en stund. När dom lämnade över den till mej fick den ene en pil genom halsen.

Då kom en massa krigare ridande på häst och byns ledare skrek ut order. Byn var bered att ta emot fiende. Kvinnorna och barnen sprang in i ett hus. Byns hövding tog ett spjut och kastade det rakt genom den förste ryttaren. Sen började striden på allvar. Jag drog i väg lådan med uranet för att gömma det i skogen. När jag höll på att göma lådan kom tre ryttare ridande mot mig. Jag drog laserkniven och gick till anfall. Den ene ryttaren red runt mig och tog lådan medan dom andre red mot mig. Den vänstre av dom sköt en pil och träffade mitt vänster ben. Då slängde jag laser kniven vilken träffade honom i bröstet och genom borrhade hjärtat. Sen ramlade jag och den andre hoppade

av sin häst och drog ett svärd. Han gick mot mig och i det ögonblicket han skulle hugga fick han en pil i ryggen. Sen kom en man och hjälpte mig till byn, där hade striden slutat och fienden var bortjagade.

Men hövdingen var död och många andra också. Nu var hövdingens son Aragorn ledare. Jag sa till honom att dom tagit lådan och jag var tvungen att leta upp den. Så jag frågade honom om han visste var dom bodde, det visste han men det var långt dit. Så jag var tvungen att läka mina sår först. En vecka senare kunde jag ge mig i väg, jag fick följeslag av en i byn som hette Legolas.

Jag frågade Legolas vad det var för folk och han sa att dom kallades bergsfolket för att dom bodde i bergen. Deras ledare hette Sauron och bodde i borgen Barad-dûr eller svarta tårnet. Borgens murar var oförstörbara och där fanns troligtvis lådan med uranet. Efter 3 månader kom vi till bergiga områden. Och en månad senare såg vi svarta tornets murar. Nu började snö falla och vi blev tvugna att gå ner i en dal och över vintra där.

Den 18 mars kunde vi ge oss av igen och efter 3 veckor var vi framme vid svarta tornet. När det började skyma kastade Legolas upp ett rep, efter många försök lyckades han få fast det. Jag klättrade upp först sen kom Legolas. När vi var uppe såg vakterna på muren oss och blåste alarm. Jag tog fram en väska som innehöll mithril (en metall som exploderar när det träffar marken). Jag gav Legolas några bitar och sa till honom vad han skulle göra. När jag slängde första biten träffade jag en vakt som flög i luften när omedelbar andra såg det flydde dom. Sen gick jag in i slottet och hämtade lådan utan några hinder.

På tillbaka vägen gick vi vilse och var inte framme vid byn förrän den 1 maj 2056. Sen var jag vid tidsmaskinen 2 maj 2056. Då åkte jag fram i tiden och kom fram till 1980 och vad som hände där är en helt annan historia.

THE END